

Cursus HERFST 2021:

WAT HOUDT MIJ BEZIG?

Aan de hand van je eigen levensverhaal, actuele ervaringen, kunst en elkaars bijdragen, ga je verkennen wat je zo bezig houdt. Je vraagt je af:

- Wat wil ik met mijn leven?
- Hoe ziet mijn toekomst eruit?
- Wat is er nog te kiezen?
- Wat ga ik doen als ik alleen kom te staan?
- Durf ik wel te dromen?



Je denkt na. Je ligt er misschien wakker van. Het houdt je bezig. Wil je met de vraag die je bezig houdt aan het werk? Wij organiseren zeven ochtenden waarin dat kan. We gaan niet veel praten over die vraag maar bezig met ervaringen die we delen.

OPZET

De eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en met de cursus. Daarna zullen we de vraag of vragen die je bezig houden, verkennen. In de volgende middagen staan we stil bij een stukje uit je eigen levensverhaal, bij kunst, verhalen of film en beelden van de toekomst. De laatste keer kijken we terug op ieders ervaring.

DEELNAME

Iedereen kan meedoen. Het belangrijkste is dat je zin hebt om op je eigen manier op zoek te gaan naar je ervaringen en naar wat je kracht geeft. En, dat je naar de andere deelnemers wilt luisteren en op hun bijdragen wilt reageren.

Bijdrage per keer is 1 strip (€ 3,60).

De bijeenkomsten worden begeleid door:

- Corrie Roeper, zij werkte als humanistisch geestelijk verzorger in PI Zwolle en is vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg.
- Leentje den Boer, zij was tot voor kort humanistisch geestelijk verzorger in PI Arnhem.

DEELNEMERS

Er is plek voor maximaal 8 deelnemers. Voor iedereen met interesse is er op donderdag 26 augustus om 10.00 uur een bijeenkomst over de opzet van de cursus.

DATA

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 10.00 – 12.00 uur.

De cursusedagen zijn 2, 16, 30 september 7, 14 en 21 oktober.